

Koffie



Dessert

Warme dranken

Koffie, thee	2,80
Espresso	2,80
Cappuccino	3,00
Latte Macchiato	3,60
Koffie Verkeerd	3,00
Verse munt of Gemberthee	3,80
Warme chocomel met slagroom	3,80

Speciale koffie's

met gezoete room

Irish-, French-, Spanish-, Italian-, Bailey's koffie	6,75
Hazelnootkoffie	6,00
Caramelkoffie	6,00

Welkom in Macharen,

Hier noemen de dorpingen het plaatsje "Machurre". Kom je van buiten zeg je netjes Macharen.

Met 800 inwoners, een school en een kerk, een rustig klein dorpje aan de rand van Oss. In begin 1900 zag de pastoor dat heel anders..... Toen riep hij luid in de kerk..... " Macharen, Macharen, wat zijt gij diep gezonken, gij zijt nog zedelozer dan Parijs." Hij zei dit vanwege het feit dat een aantal meisjes de kerk in kwam zonder hoofddeksel en met ontblote onderarmen. Dit zedeloze Macharen sprak de Ossenaren wel aan en zij trokken er zondags dan ook massaal naar toe. Niet om de pastoor en zijn kerk te bezoeken, maar voor de plaatselijke herberg en de meisjes met de te korte mouwen. De kortste weg naar Macharen was dwars door de weilanden heen. Er moesten heel wat sloten worden overgestoken om bij de herberg te komen. Om dit pad toch begaanbaar te maken legden ze planken, oftewel vlanders over de sloten, in het Brabants ook wel „vunderkes" genoemd.

De herberg van toen kreeg de naam 't Vunderke, tegenwoordig wordt deze door ons gebruikt als Feesterij voor Bruiloften, partijen, vergaderingen bedrijfsfeesten en evenementen. Zeker een bezoekje waard!

In April 2013 zijn wij gestart in Macharen en hebben iets nieuws naar het dorp gebracht, een ontmoetingsplaats voor jong en oud, met een kopje koffie, een biertje of wijntje. Met een uniek concept van het toenmalige Grand Café wat schuilde in een bijzonder flexibele menukaart, met daarop een keur aan gerechten in verschillende maten en voor ieder wat wils. Voor de grote én kleine trek, op elk moment van de dag. Van iets lekkers bij de koffie, een borrelhap en lunchspecials tot een volwaardig driegangendiner. Naast de kaart serveerden we diverse bijzonderheden te vinden op onze handgeletterde krijtborden.

Na vijf fantastische jaren vonden wij dat ons prachtige Grand café een eigen naam heeft verdiend. Daarmee werd Brasserie L'eglise geboren. De Franse benaming voor kerk is hier zeer toepasselijk voor locatie en het dorp. Macharen gaat altijd gepaard met een dorpsgezicht van ons bedrijf met de prachtige kerk op de achtergrond. Met aanpassingen in het interieur, kleding en menukaart, heeft onze nieuwe brasserie een eigen karakter gekregen.

Desserts

Appel-peer crumble 9,00

Huisgemaakte appel en peer crumble in vanillecrème met caramelshot en romig kaneelijs

Nougatine ijstaartje 5,00

Smeuïge parfait van hazelnoot, merengue en nougatine op een Hollandse cakebodem met gekarameliseerde noten en een stroop van butterscotch

Tropical daydream 8,00

Heerlijk fris mango-sorbetijs met geroosterde kokosnippers, mangoblokjes en kokosyoghurt met een crunch van citroenkoekjes

Klassieke toetjes

Ouderwets Genieten 8,00

Ambachtelijk vanille roomijs met slagroom en een warme saus van hemelse chocolade, wie lust dat nou niet?

Koffie compleet 10,00

Kopje koffie of thee met een likeurtje naar keuze en drie verschillende snoeperijen

Kaas, Kaas en kaas



Kaasplankje met een drietal heerlijke en bijzondere kazen, samengesteld door Charlotte van kaasspecialist Peter van den Elzen uit Oss, met vijgenbrood en appelstroop 11,00

Tip: Extra genieten?

Bestel er een glaasje 10 year old port bij

1/2 Skoffie

Heerlijk vol en romig van smaak
in de variaties: hazelnoot, mokka of caramel
€ 6,00